



Nieuwsbrief KWS

AGENDA

Dinsdag 3 oktober
Informatieavond
groep 3 en groep 8

Woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek



Woensdag 4 oktober
Thijssse's Hof
Groep 6

Donderdag 5 oktober
Stakingsdag, de school is
gesloten

Vrijdag 6 oktober
Debby afwezig i.v.m.
opleiding
Daltondirecteur

Donderdag 19 oktober
Afsluiting Kinderboeken-
week

Beste ouders en/of verzorgers,

Aankomende week start de Kinderboekenweek en in deze nieuwsbrief kunt u alvast lezen wat we op school zoal van plan zijn tijdens deze week. Veel activiteiten die plaatsvinden tijdens de Kinderboekenweek kunnen mogelijk gemaakt worden door uw vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen schooljaar heeft iedereen deze bijdrage betaald. U snapt dat de oudercommissie daar erg blij mee is! In de mail van deze nieuwsbrief ontvangt u ook een bijlage van de oudercommissie, met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 over te maken. Naast de oudercommissie heeft de Koningin Wilhelmina ook een KWS-Fonds. Het KWS-fonds maakt het mogelijk om met uw vrijwillige bijdrage een activiteit te organiseren welke niet vanuit het reguliere schoolbudget gefinancierd kan worden, de kers op de taart. Bij deze nieuwsbrief dus ook een bijlage van het bestuur van het KWS-Fonds.

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Kinderboekenweek

Volgende week woensdag 4 oktober, start de Kinderboekenweek en het thema van dit jaar is 'Griezelen'. Tijdens de Kinderboekenweek zullen wij op passende wijze vorm en inhoud geven aan het thema en vooral veel lezen met de kinderen. Alle leerkrachten zullen hun eigen invulling geven aan de Kinderboekenweek maar zoals altijd zullen wij wel samen de Kinderboekenweek openen én afsluiten. Naast alle leuke invullingen binnen de groepen staan er een aantal activiteiten gepland. Hieronder de belangrijkste data:

- woensdag 4 oktober starten we met een kleedjesmarkt. Alle kinderen mogen van 8.20 uur tot 9.00 uur boeken verkopen en kopen van elkaar. De prijs per boek is 10 eurocent. We maken 'winkeltjes' in de klas en/of op de gang zodat er leuke kraampjes ontstaan en de kinderen bij elkaar langs kunnen lopen om opzoek te gaan naar een leuk 'nieuw' boek. Op diezelfde dag zal de boekenkraam van De Vries open gaan, waar net als voorgaande jaren mooie, nieuwe boeken gekocht kunnen worden.

- vrijdag 6 oktober komt Ad van Nieuwpoort voorlezen aan de groepen 1 t/m 6.
- dinsdag 17 oktober komt Maarten van Rossem voorlezen in de groepen 5 t/m 8.
- donderdag 19 oktober zal er in de avond een passende afsluiting zijn voor alle groepen. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.
- Ook vinden er een aantal excursies en workshops plaats voor de groepen.

We hopen op een leuke 'week' waarin we veel met elkaar zullen griezelen!

Uit de schoolgids:

Klassendienst

In het kader van ons daltononderwijs geven wij de kinderen ook de verantwoording voor de netheid en uitstraling van hun klaslokaal. Wekelijks zijn enkele kinderen verantwoordelijk voor de klas, de zogeheten klassendienst.

Zij zijn met elkaar en met de manager van de week verantwoordelijk voor het lokaal. De manager heeft als taak om al de taken van de klassendienst te controleren en de volgende dag kort in de klas te evalueren. De manager leert hierdoor hoe hij een leuke, maar ook een minder leuke boodschap het beste kan communiceren naar de andere kinderen. Ieder kind heeft eens in de zoveel tijd de taak als manager. De taken van de klassendienst worden gelijk na schooltijd uitgevoerd en kosten hooguit 15 minuten. Indien een kind een dag zijn taken van de klassendienst niet kan uitvoeren is het zelf verantwoordelijk voor het zoeken van vervanging.



Fietsen



Veel kinderen komen samen met hun ouders op de fiets naar school. De kinderen zetten hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Deze kunt u vinden langs het pad naast de hoofdingang. Het is de bedoeling dat de kinderen hun fietsen ook daadwerkelijk in de rekken plaatsen zodat het middenpad toegankelijk blijft voor eventuele noodhulp. Soms laten leerlingen hun fiets na schooltijd op het schoolplein staan tot de volgende dag. Hoewel na schooltijd het schoolplein wordt afgesloten is de school niet aansprakelijk mocht een fiets gestolen en/of vernield worden.

Gevonden voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat we kledingstukken, schoenen en/of sieraden in en rond de school vinden. Vaak wordt de eigenaar snel teruggevonden. Het komt echter ook voor dat het kledingstuk en dergelijke blijven liggen. Dan stoppen wij dit in de gevonden voorwerpen bak. Deze bak kunt u vinden in de hal van de school. Een aantal keer per jaar doen wij in de nieuwsbrief een oproep om eens in de gevonden voorwerpenbak te kijken. Alles wat er daarna nog overblijft, brengen wij naar de Kringloopwinkel.

Nieuws uit de groepen:

Groep 1-2b

Na drie weken hard werken, hebben de meeste kleuters hun draai al helemaal gevonden op school. Wat hebben we een leuk clubje bij elkaar en wat doet iedereen het al goed.

Net als in groep 1-2a zijn er ook bij ons in de klas een aantal nieuwelingen gestart; Welkom Gijs, Noah, Syl en Aliza. En ook is Amélie van groep 1/2a naar onze groep gegaan. Gezellig dat jullie er allemaal zijn!

Na een paar weken werken over het thema 'Naar school', zullen we ons de komende weken bezig gaan houden met het thema 'Herfst' in combinatie met het thema 'Griezelen' i.v.m. de Kinderboekenweek. Deze zal op woensdag 4 oktober starten en ook zullen wij deze op een leuke manier afsluiten op donderdag 19 oktober.

Een uitdagende herfsttafel zal in de klas aanwezig zijn waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken, we gaan creatief aan de slag met verf en ook zullen er leuke, passende taal- en rekenspelletjes gespeeld worden binnen het thema.

Tijdens de Kinderboekenweek zullen er twee 'griezelboeken' aangeboden worden; 'De Gruffalo' en 'Max en de Maximonsers', en wij zullen die week allerlei leuke en leerzame activiteiten doen rondom dat boek. We hopen wederom op heel veel leuke en leerzame momenten samen en hebben er zin in.



Groep 4

Na een heerlijke zomervakantie, zijn we alweer hard aan het werk. De eerste drie weken zijn voorbij gevlogen. Dit jaar hebben we niet meer alleen lezen, zoals in groep 3. We hebben spelling, taal, rekenen en lezen. Dat betekent dat we veel nieuwe boeken hebben. Voor bijna alle vakken hebben we een lesboek, dit is het boek met de harde kaft, en een werkboek, hier mogen we in schrijven. Naast alle leervakken hebben we natuurlijk schrijven, daar leren we in groep 4 de hoofdletters. We kennen nu al de hoofdletters: n, m, u en ij. Deze hoofdletters zijn eigenlijk de grote broers/zussen van de kleine letters.

Verder doen we elke dag een 5- woorden dictee, zodat we de spellingsregels goed uit ons hoofd kennen.

We hebben vorige week de jaaropening gehad. Hierbij stelde alle leerkrachten zich nog even aan ons voor. We hebben ook al de schoolfoto gehad. We waren natuurlijk in onze netste kleren naar school gekomen. We mochten gelijk op de groepsfoto en daarna zijn we ook nog individueel op de foto geweest, spannend?

Welnee, dat kunnen wij allang!

We werken in groep 4 ook al met de échte weektaak. Deze weektaak is hetzelfde als de rest van de school. Gelukkig plant juf Malou alles nog voor, maar dat gaan we uiteindelijk ook zelf doen.

Tussendoor bewegen we nog weleens, dan vind juf Malou ons een beetje wiebelig of ziet ze dat we beweging nodig hebben. Daarna kunnen we er weer hard aan het werk. Juf Malou vindt ons een leuke groep. Ze is blij, omdat we zo hard werken. We gaan er met elkaar een gezellig jaar van maken!

Groep 6

Wat een heerlijk begin in groep 6, we kennen elkaar al een tijdje. Juf Rosanna was voor veel kinderen ook al de juf uit groep 3. Het kennismaken met elkaar was dus snel gedaan. Wel zijn er een paar veranderingen. We starten het jaar met drie nieuwe leerlingen: Elise, Merav en Henry. En sinds afgelopen dinsdag is daar ook nog Miguel bijgekomen. We hebben nu een gezellig clubje van 21 kinderen, één juf en natuurlijk Blik 2 onze klassengoudvis. Hij staat naast de nakijktafels en houdt daar toezicht of er goed nagekeken wordt. Het is voor juf Rosanna wel even omschakelen, ze spreekt soms de klas per ongeluk aan met groep 3 en als we de schrijfles beginnen zingt ze ook nog steeds dat gekke liedje over hoe je goed op je stoel moet zitten en hoe je de pen moet vasthouden.

We zijn begonnen met een kort project over strand, zee en duinen. De kinderen werken voor het eerst met de ontdekcirkel. Hierbij moeten ze zelf de stappen ondernemen om tot een presentatie van de ontdekvraag te komen. Voor deze eerste keer moeten de kinderen dit zo zelfstandig mogelijk in hun groepje regelen. Als ze spulletjes nodig hebben mogen ze met een boodschappenlijstje bij juf komen. Die probeert zich er zo min mogelijk mee te bemoeien. Vrijdag gaan de kinderen in de klas laten zien wat zij te weten gekomen zijn. Heel spannend, voor de kinderen maar ook voor de juf!



Groep 8

Wij zijn dit schooljaar gestart in de aanbouw. We hebben een mooi nieuw lokaal en met maar 18 kinderen hebben we heerlijk de ruimte. Het was even wennen dat iedereen de trap op moet en sommige mensen weten ons ook gewoon nog niet te vinden! In ons lokaal zijn geen computers te vinden en werken wij met Chromebooks. We werken niet meer met "skool" als schoolprogramma maar met "MOO"; Mijn Online Omgeving. Het ziet er anders uit, maar alles went!

De leerstof is veel herhalen uit groep 7 en dat is maar goed ook! De meest gebruikte woordcombinatie in de eerste weken is "OH JAAA!" geweest. Maar we herhalen niet alleen, de kinderen hebben inmiddels met rekenen ook de wiskundige kant moeten ontdekken. Want de middellijn, Pi en de omtrek berekenen van een cirkel werd al meteen in de 2e week geïntroduceerd.

Wij hebben inmiddels ook het eerste uitstapje achter de rug. We zijn met de groep in het kader van de open monumentendag naar de Joodse begraafplaats geweest. Daar hebben wij een boeiende uitleg gekregen van 2 gastvrije mensen van de Joodse begraafplaats zelf. Er zijn heel veel mooie verhalen, gebruiken en tradities op dit Joodse grondgebied. We hebben zelfs een vervroegd Joods nieuwjaar gevierd met appel en honing. Ook leerden wij elkaar in het Joods gelukkig nieuwjaar wensen. "Shana Tova"

En over nieuwjaar gesproken, afgelopen maandag hebben we de nieuwjaarsreceptie van groep 8 gehouden. Het was erg gezellig en de opdracht voor de ouders viel soms best lastig uit. De kinderen hebben een tekening gemaakt met de tekst "Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder..." en daar omheen geschreven waar zij

niet zonder konden. Aan de ouders de taak om uit al deze tekeningen hun eigen kind te halen. Voor sommigen een hele opgave!

Dinsdag 3 oktober is de informatieavond voor alle ouders van groep 8. Daar zal het tijdspad van groep 8 worden toegelicht en de belangrijkste zaken worden besproken. Tot dan!

